

Paasbingo verhaal

Het is vandaag **23** maart en over enkele dagen vieren wij het feest van Pasen. Natuurlijk weet u allen waarom wij dit feest vieren, maar om daar een bingoverhaal over te maken? Nee, dat leek ons niet zo gezellig. Wij maken er een luchtig, lenteachtig verhaal van met een knipoog naar ja, natuurlijk de Paashaas!

Want hier niet zo ver vandaan woont in het bos op Bospad nummer **56** de familie Paashaas. Het gezin bestaat uit vader en moeder paashaas en **6** kinderen. Ze hebben een gezellig hol, met **8** kamers. Het hol naast hen op nummer **55** is ook bewoond. Daar wonen de Opa en Oma van de kleine haasjes. Opa is **73** jaar en Oma **71**. Het is een drukke tijd voor de paashaasfamilie. Vader paashaas moet zeker nog **37** eieren schilderen, terwijl hij er al **57** af heeft. Hij heeft **7** emmertjes verf gekocht en omdat de hele familie wil meehelpen moest hij **10** penselen aanschaffen. Ze werken hard en maken mooie afbeeldingen, maar toen moeder Paashaas in de keuken aan het koken was, ging de telefoon. Vader nam hem aan en aan de andere kant werd gevraagd of ze het nummer **14 - 48 - 62** hadden gedraaid, het telefoonnummer van de paashaas. Daar spreekt u mee zei vader, maar welk nummer is met mij in contact gekomen? U spreekt met nummer **72 - 34 - 67**. Dat is het nummer van de burgemeester van Oegstgeest. Ik heb een probleem! Problemen zijn er om opgelost te worden, zei vader paashaas. Zegt u het eens... Het is vreselijk riep de burgemeester in paniek. Ik kom **40** eieren te kort. Niemand kan mij hepen. Ik heb al **13** adressen gebeld. Helpt u mij uit de brand? Vader knabbelde aan zijn penseel en zei: het is kort dag, maar ik denk dat ik u wel kan helpen. Ik ga mijn best doen. Actie! **2** paashaaskinderen werden er op uit gestuurd om met de kruiwagen bij de boer eieren te halen. Dat vonden ze leuk. De boer zag ze al aankomen en zei tegen de **60** kippen (**31** bruine en **29** witte): dames doe je best, want volgens mij heeft de paashaas eieren nodig. Voorzichtig legde de boer de eieren in de kruiwagen en de kinderen liepen terug naar huis. Maar u weet hoe kinderen zijn. In het begin liepen ze rustig,

maar na een tijdje keken ze niet zo goed meer uit en zagen ze een boomstronk over het hoofd. Klats!!!! de wagen ging scheef en 4 eieren vielen op de grond. Nou ja, we hadden er toch te veel! Maar och, hoe vreselijk, toen ze over een houten bruggetje liepen, bleef het wiel in een spleet steken en kukelden er weer 5 eieren uit. Nu waren ze al 9 eieren kwijt. Er bleven nog 51 eieren over. Thuis vertelden zij het voorval aan hun ouders en die waren daar niet blij mee. Maar niet getreurd, aan het werk! 1 van de kinderen schilderde een ei met 63 stipjes, een ander maakte er 24 prachtige bloempjes op. De belhamel van de paashaasjes schilderde zichzelf met aan elke kant 3 snorharen. De tweeling maakte samen een ei met 33 strikjes. Aan het eind van de dag waren ze erg moe en na een grondige wasbeurt met wel 74 zeepbellen, lagen ze allemaal op 19 uur op bed. Vader bekeek de inhoud van de kruiwagen en zag nog zeker 27 onbeschilderde eieren, maar ook hij had slaap en was al snel in dromenland en droomde over eieren van 35 cm groot. De volgende morgen sprongen alle haasjes al weer vroeg vrolijk in het rond. Maar lang springen was er niet bij, na 15 reuzensprongen en 58 koprolletjes waren ze weer fit genoeg om te schilderen. Moeder paashaas sleepte 21 broodjes naar buiten en 54 worteltjes. Zo konden alle magen gevuld worden. Dat is nodig, want op zo'n dag verbruik je toch zeker 75 calorieën. Opa en Oma kwamen eens kijken naar al het werk. Met bewondering bekeken ze de eieren. Waarom maakt niemand een ei met 25 hartjes of een met 16 worteltjes. O, die is mooi, zei Oma weer en wees een ei aan waar 11 piepkleine kuikentjes op te zien waren. O, en die met wel 30 paddestoelen, prachtig! Kom we gaan een wandelingetje maken, neem je wat brood mee voor de eendjes? Daar had Oma aan gedacht. Ze had van oud brood 68 stukjes gesneden. Tijdens de wandeling hoorden zij iets. Bij het houten bruggetje, u weet wel waar de kruiwagen vastliep, hoorden zij tijlpen. Het leek wel of 45 vogeltjes om hulp riepen. Zij liepen vlug naar de plaats waar het gepiep vandaan kwam en wat zagen zij? Kuikentjes, die waren uit de gevallen eieren gekomen. 18 kleine kuikenpootjes probeerden op "de been" te komen. Razendsnel kwamen Opa en Oma in actie. Opa zocht wormpjes en vond er

al snel 17, maar de kuikens waren hongerig, dus zocht hij er nog snel 20 bij. Inmiddels deden de vogels zich te goed aan de stukjes brood die Oma voor hen strooide. Ook de boer hoorde het piepgeluid en ging polshoogte nemen. Zijn vrouw en 12 kinderen kwamen achter hem aan. Die kuikens neem ik wel mee, zei de boer, daar zullen de kippen blij mee zijn. Op de boerderij leven niet alleen kippen, de boer heeft 66 koeien, 59 varkens, 70 schapen en achter het huis nog een apart stukje grond met 22 bokjes en geiten. Opa en Oma paashaas namen afscheid van de boer en zijn gezin en liepen huiswaarts. Zie je dat het voorjaar in aantocht is, vroeg Oma aan Opa. Kijk, aan de rand van het bod staan minimaal 50 krokussen en verderop een gele deken van wel 69 tulpen. Vlak bij hun hol staken 42 sneeuwkllokjes hun kopjes boven de grond. Wat een rijkdom. Dit zou ik voor geen € 65 willen missen. Zijn jullie al klaar met schilderen? Nee, nog niet. Ze hadden een pauze ingelast. Moeder paashaas maakte een salade met wel 36 slablaadjes, 53 tuinkruiden en voor de oogjes toch maar weer 44 geraspte worteltjes. Voor de kleine haasjes was er tijd vrij gemaakt om te spelen. Hun kleine staartjes bewogen 32 keer sneller dan normaal. Ze deden tikkertje, maar mochten niet verder dan 28 hazensprongen vanaf hun hol. Moeder bekijkt ze goed en wanneer ze bij 26 zijn, gaat de alarmbel rinkelen. Eindelijk, na een lange dag hard werken, hadden alle eieren een versiering. De een nog mooier dan de ander. De burgemeester kan tevreden zijn! Er was een ei met 52 cirkels en dat ei ging in een dopje met 38 vierkantjes, het ei met 39 mieren kreeg geen goedkeuring: maak daar maar een kapsel van. En zo kwam er een pruik op te staan met 61 krullen. Dan gaan ze naar bed. Moe, tevreden en voldaan. Het duurt niet lang of ze liggen te dromen. Waarover?? Vader paashaas ziet: 64 eieren met een hoedje op. Moeder droomt over: 47 gebroken eieren. Onze belhamel lacht in zijn slaap, want hij droomt over 41 eieren met gekke neuzen en rare oren. Opa en Oma over 43 kuikentjes op een brug waar 49 wormpjes omhoog proberen te komen. Het wordt donker in het bos, de 46 glimwormpjes geven met hun lichtjes het silhouet aan van de slapende haasjes. Het kan Pasen worden!!